

NAAST



jaargang 41
december 2016
nummer 6

meerdanbeverwaard.com

regionaal

“We motten
ze niet...”

Nieuwe
ontwikkelingen

Het voelt
als familie



missionaire arbeid Rijnmond

FAMILIE IN DE WIJK

MEER dan BeverWAARD is een jonge gemeente in de Rotterdamse wijk Beverwaard, mede mogelijk gemaakt door Missionaire Arbeid Rijnmond (MAR). Een wijk waarover buitenstaanders vaak negatief spreken. Maar de meesten van de circa 12.000 bewoners voelen zich er thuis.

De wijk kenmerkt zich door culturele verscheidenheid, veel kinderen, veel eenoudergezinnen en ook veel armoede. MEER dan BeverWAARD wil intercultureel en missionair zijn. Dit geeft prachtige getuigenissen. Zo leerden verschillende mensen Jezus kennen. Wat een feest is een dienst waarin iemand uit Somalië tegelijk met iemand uit Afghanistan gedoopt wordt! En hoe mooi is het dat zoveel mensen uit de Beverwaard zich binnen MEER dan BeverWAARD opgenomen voelen in een familie! Een jonge interculturele gemeente is ook kwetsbaar. Maar misschien is dat juist wel de schoonheid van dit stukje Koninkrijk.

Dit nummer van Naast geeft u een inkijkje. Maak kennis met MEER dan BeverWAARD én met het diaconale werk zoals House of Hope dat doet in samenwerking met het Buurtsteunpunt. En geniet van het getuigenis van Akram die moslim is, maar wel de gemeente ziet als zijn familie.

2 NAAST DECEMBER 2016



Bij de voorpagina: Hoe kleurrijk en intercultureel de gemeente in de Beverwaard is, laat gemeentelid Angela Imhanlahimi op de voorkant van deze Naast zien. **Foto voorpagina:** HannievanderStaijFotografie



Aan deze uitgave van Missionaire Arbeid Rijnmond en MEER dan BeverWAARD werkten mee:

Akram Al-Maliky, getuigenis | Ellen Agbor Ebot, tekst | HannievanderStaijFotografie | Bas van Zijlekom, tekst

www.meerdanbeverwaard.com

ontwerp en lay-out

Novente vormgevers, www.novente.nl

NIEUWE FASE MEER DAN BEVERWAARD

“Een plek voor een kerk is niet meer nodig.” Dat was het idee toen in de jaren ‘80 van de vorige eeuw de Rotterdamse Beverwaard werd ontworpen en gebouwd. Nu zegt de overheid: “wanneer jullie een plek nodig hebben voor een kerkgebouw, willen we jullie helpen.” Er is een mooie gemeente ontstaan die bestaat uit bijna alle culturen die de Beverwaard rijk is. De gemeente is van betekenis voor de wijk. De overheid ziet dat.

Voor de komende tijd is er een belangrijke ontwikkeling. Per 1 januari 2017 draagt kerkplanter Bas van Zijlekom het leiderschap over. De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe voorganger. Na het pionieren komt nu het accent te liggen op het verder op- en uitbouwen van de gemeente.

Van elkaar leren

Er is veel uit te bouwen. De gemeente is, net als de wijk, intercultureel. Mensen komen van de Antillen, maar ook uit Afghanistan, Irak, Iran, Kaapverdië, Kameroen, Nigeria, Sudan, Suriname en natuurlijk Nederland. Een prachtig scala aan culturen, zichtbaar in kleding, in manieren waarop je God grootmaakt, in hoe je de Bijbel leest. Verschillend zijn is ook vaak lastig. Als mensen hebben we de neiging om daar een probleem van te maken en ons met stam- of volksgenoten van anderen af te zonderen. Maar we geloven dat God in zijn schepping een enorme diversiteit heeft gelegd. Om van elkaar te leren en samen een gemeente te zijn die met veelkleurigheid God groot maakt.

We genieten van Surinaams eten, van Afrikaanse aanbidding en van Nederlands organisatietalent. We ontdekken dat het evangelie nog veel meer belooft dan vergeving van zonden. Jezus geeft ook power! En eer en glorie. Het is een belevenis om elke keer weer meer facetten in het evangelie te ontdekken.

Opdracht

In een Rotterdamse wijk de tegencultuur van Gods koninkrijk zichtbaar maken; dat is een opdracht die MEER dan BeverWAARD de komende tijd blijft bezighouden. Daarbij weten we ons gezegend en aangemoedigd door wat God in de eerste 6,5 jaar aan de gemeente gegeven heeft.



3 NAAST DECEMBER 2016

“WIJ ‘MOTTEN’ ZE NIET...”

Onlangs was de Beverwaard in het nieuws. De komst van een asielzoekerscentrum aan de rand van de wijk leverde reacties op die tijdens een bijeenkomst met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in duidelijke taal geuit werden. De media smulden van het nieuws. Wat helaas niet in het nieuws kwam, zijn alle prachtige dingen die in de Beverwaard gebeuren. En waar we met MEER dan BeverWAARD een mooie rol in mogen spelen.

MEER dan BeverWAARD is een interculturele gemeente ván en vóór de Beverwaard. Hier ‘motten’ we de mensen uit Beverwaard want alle Beverwaarders zijn het waard om Jezus te leren kennen en te (leren) volgen. En dat niet alleen maar samen!

We proberen op allerlei verschillende manieren mensen uit de Beverwaard te bereiken en gebruiken daar verschillende activiteiten voor, de meeste in samenwerking met het Buurtsteunpunt (van het Leger des Heils) en House of Hope. Deze organisaties hebben gezamenlijk een huiskamer in het wijkgebouw. Vanuit deze prachtige plek in de wijk ontstaan mooie dingen. Wijkbewoners die elkaar normaal gesproken nooit zouden spreken, knopen hier een praatje aan. Er vindt hulpverlening plaats die verder gaat dan de reguliere hulpverlening. Maar ook ontmoeting en activiteiten voor kinderen, tieners, mannen en vrouwen. Clubs, groepen, Alphacursus, taallessen maar ook gewoon een kopje koffie met een praatje. Er wordt van alles gedeeld; in gesprekken, maaltijden en alles wat daar tussen zit. Kortom, God doet mooie dingen in de Beverwaard! Wil je weten wat? Een kleine selectie mooie momenten van zo maar een week...



01 → Zondag
We houden een laagdrempelige dienst waar alle Beverwaarders welkom zijn. Mensen uit allerlei culturen bij elkaar. Muziek heeft een belangrijke plek in de dienst. Een voorproefje op Openbaringen 7: 9-10!

02 → Dinsdag
Voor de wijkmaaltijd op dinsdag worden wekelijks 30 mensen uitgenodigd. We eten samen, leren elkaar beter kennen én praten door over verschillende thema's. Hier smullen we van een Antilliaanse stoofpot. We praten door over wie in ons leven het meest belangrijk is. Bijzonder om daar vanuit verschillende invalshoeken bij stil te staan.

03 → Woensdag
De kinderbijbelclub op woensdag is één groot feest. Alle kinderen uit de Beverwaard zijn welkom. Vrijwilligers uit de omgeving zetten zich hier vol passie voor in. Dit keer gaat het over Simson, een held uit de Bijbel. Een vijfjarige jongen is zo onder de indruk van het verhaal dat hij besluit om zijn haren nooit meer te knippen...

04 → Donderdag
Hoe mooi... een groep met zulke diverse mannen die elkaar wekelijks op donderdag ontmoeten. Samen ontspannen maar ook samen doorpraten over allerlei thema's. Nieuw vandaag is Hussein die sinds kort in de wijk woont en vertelt erg eenzaam te zijn.

05 → Vrijdag
In de huiskamer kan iedereen terecht voor een praatje, een kopje koffie maar ook voor hulp bij het invullen van een formulier.

06 → Zaterdag
Als klap op de vuurpijl mogen we op zaterdag met 88 mensen een dagje naar Duinrell. Georganiseerd door het Buurtsteunpunt (Leger des Heils). Alle kinderen, tieners en ouder(s) van onze clubs gaan mee. Een heerlijke dag!

Steun onze gemeente



MEER dan BeverWAARD is een gemeente met weinig financiële spankracht. Leden dragen zoveel mogelijk naar vermogen bij, maar daarmee kan de gemeente niet draaiend gehouden worden. De komende jaren zal voor financiële middelen ook een beroep moeten worden gedaan op kerken, fondsen en kerkleden van elders. We vragen u om ook financieel bij te dragen aan deze mooie, kwetsbare en jonge gemeente. Dat kan door een gift over te maken naar Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid, IBAN NL87RABO0162128363.

Missiegroep



Om missionair uit te reiken naar de wijk, bestaat MEER dan BeverWAARD uit missiegroepen. Leden verenigen zich in zo'n missiegroep. Ze delen het leven en focussen zich op een specifieke doelgroep. Momenteel is er een missiegroep met jonge moeders en een missiegroep met moslims. In de groepen ontstaan goede relaties en bijzondere kansen om ook het goede nieuws van Jezus Christus te delen.

Vluchtelingen in Beverwaard



In het najaar van 2016 opende in de Beverwaard een asielzoekerscentrum. Er is daar de komende jaren plek voor 600 vluchtelingen. Vanuit MEER dan BeverWAARD is het initiatief genomen om samen met christenen uit andere kerken om hen heen te gaan staan. We willen graag dat elke vluchteling goed contact krijgt met een christen. Zodat zij hulp krijgen om hun plek in de samenleving te vinden. En dat ze hun rust en veiligheid in Jezus Christus gaan vinden.

Cursus met vluchtelingen

In contacten met vluchtelingen blijkt dat zij een grote openheid hebben voor het evangelie. In de Beverwaard is onlangs een soort Alphacursus gestart. De cursus heet al-Massira en is speciaal gericht op mensen uit de Arabische wereld. De eerste avond maakte al enthousiaste reacties los. We merken dat de Heilige Geest aan het werk is om mensen te laten zien dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.



DURF JIJ HET AAN?! MISSIE V.O.N.K. 2017



Geloof delen wereldwijd een makkie? Dacht het niet. Stap samen met een team uit je kerk in de schoenen van evangelisten en ervaar het zelf op 9-10 juni 2017, tijdens de 2^e editie van Missie V.O.N.K. Een actieve, nachtelijke sponsoruitdaging van 12 uur, in de bossen bij Hardenberg!

Tijdens Missie V.O.N.K. worden jij en je team via allerlei outdoor-opdrachten getest op eigenschappen die je als evangelist nodig hebt, zoals lef, moed, creativiteit en doorzettingsvermogen. Veel van de evangelisten die we wereldwijd steunen, werken onder moeilijke omstandigheden. Ze werken vaak op eenzame posten en hun boodschap is niet altijd gewenst. En toch zetten ze door! Lukt jou dat ook?

Geloof delen

Tijdens Missie V.O.N.K. gaan we ook de diepte in. Rond het thema 'geloof delen wereldwijd' worden jij en je team geïnspireerd en denk je samen na over uitdagende geloofsvragen.

Geef je op!

Durf jij deze fysieke en geestelijke uitdaging aan? Geef je op! Missie V.O.N.K. is een evenement speciaal voor kerken. Elk kerkenteam bestaat uit 8-10 personen (leeftijd 16-65 jaar). Met jullie nachtelijke prestatie tijdens dit sponsor-evenement zamelen jullie geld in voor evangelisten wereldwijd. Is jouw kerk erbij?!



Meedoen of meer weten? Ga naar de actiewebsite www.missievonk.nl voor alle info! Bekijk daar ook de aftermovie van Missie V.O.N.K. 2016!



Scan de code, check ons promo-filmpje voor 2017, stuur 'm door naar je contacten. En geef je samen op voor Missie V.O.N.K. 2017. Doen!



IK GELOOF

“ Ik groeide op als moslim en dat ben ik nog steeds. Ik kom elke zondag naar de dienst van MEER dan BeverWAARD en ik nodig anderen uit om ook te komen. Inmiddels woon ik 21 jaar in Nederland en 15 jaar in de Beverwaard. De eerste jaren had ik weinig vrienden. Ik was eenzaam en zat veel thuis na te denken. Ik miste mijn familie in Irak. Door MEER dan BeverWAARD heb ik nieuwe contacten opgedaan. We zijn echt vrienden, het voelt als familie.

Hoe het is als moslim in een gemeente? Ik kijk niet eerst naar religie maar ik kijk naar mensen, zij zijn mijn broers en zussen. We zijn eerlijk en direct en respecteren elkaar. Jezus is voor moslims ook belangrijk. Uit de Koran weten moslims veel over Jezus. Ik heb veel respect voor Hem. Iemand die Jezus niet kent of geen respect voor Hem heeft, is geen moslim.

Natuurlijk zijn er ook verschillen. Zo is Jezus volgens de Bijbel de Zoon van God en volgens de Koran een belangrijke profeet van God. En: offerde Abraham zijn zoon Izaäk (volgens de Bijbel) of Ismaël (volgens de Koran)? Ik vraag me af: wie kan weten wat echt waar is? En waarom is het niet in beide boeken hetzelfde? Jammer dat er vaak ruzie is over geloof.

Er zijn onderwerpen waarover ik graag doorpraat. Dat doen we ook in de gemeente. Was Jezus nou Gods Zoon of profeet? En waarom praat Jezus volgens de Bijbel niet over de laatste profeet Mohammed, zoals in de Koran staat?

Geloven is belangrijk voor mij. Als ik God niet zou kennen, had ik veel slechte dingen gedaan. Nu weet ik dat ik voor iedereen respect moet hebben en een goed leven moet leiden. God houdt van ons, Hij doet al het goede. Hij zit niet op ons te wachten om ons te kunnen straffen. Ik wil graag mensen helpen en blijven leren, ook over Jezus.”

→ Akram (47), woont in Rotterdam, sinds 2014 betrokken bij MEER dan BeverWAARD